

Biển Đông chắc chắn sẽ là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của M vì những lợi ích chiến lược của M tại đây, điều này được chứng minh trong những tuyên bố của bà Ngoại trưởng M Hilary Clinton cũng như các quan chức cấp cao M tại các cuộc họp cấp cao, điển hình như cuộc họp, được biết là trong bối cảnh chuyển hướng chính sách sang châu Á – Thái Bình Dương thời hậu Afghanistan. Chỉ có sự thay đổi về yêu sách của Trung Quốc thì mới đưa vấn đề Biển Đông vào cuộc bàn danh sách các vấn đề quan tâm của các nhà hoạch định chính sách M.



Giới thiệu

Trung Quốc đã đưa đũa cho M có hội vàng để tái khẳng định lập trường nguyên tắc của M về các vấn đề Biển Đông và do đó cũng có các mối quan hệ đồng minh và đối tác với các quốc gia khác ở Châu Á. Yêu sách bành trướng của Bắc Kinh và cách hành xử cũng như của các quan chức hàng đầu của Trung Quốc ở Biển Đông đã gây hoang mang cho chính phủ các nước còn lại ở châu Á. Ở Biển Đông, Bắc Kinh đang đùa giỡn trực tiếp với sự ổn định, sự an ninh hàng hải và năng lực hội quân áp đảo của M ở châu Á. M đang tiến đúng những sai lầm của Trung Quốc.

Trong một thập kỷ qua, Biển Đông đã là một vấn đề an ninh có tầm quan trọng tiềm tàng sắp sửa nổi lên với trí hàng đầu trong tính toán của các nhà hoạch định chính

sách M. Sau va chòm giữa một máy bay chiến đấu của Trung Quốc và một máy bay trinh sát của M tháng 4/2001 và trước sự của Trung Quốc đe dọa tàu Hải quân M USNS Impeccable vào tháng 3/2009, Biển Đông hầu như biến một khi chứng trình nghi sự chính sách của chính phủ và cũng đồng chính sách M. Các hành động của Trung Quốc đã làm trở ngại lợi ích của M và kích thích sự tái khẳng định về chính sách của M.

Các vấn đề Biển Đông nổi lên cùng thời điểm khi chính quyền hiện tại của M tuyên bố quay lại khu vực Châu Á. Các vấn đề này đã trở thành một yếu tố quan trọng trong chính sách của M ở châu Á. Trong vòng 2 năm qua, Ngoại trưởng M Clinton và Cựu Bộ trưởng Quốc phòng đã liên tục tuyên bố rằng M có "lợi ích quốc gia" đối với tự do hàng hải và hòa bình giữa quy tắc các tranh chấp ở Biển Đông.

Trong một bài viết gần đây về chính sách đối ngoại của M, Ngoại trưởng Clinton đã vạch ra kế hoạch lấy Châu Á làm trọng tâm khi M bắt đầu rút quân khỏi Afghanistan. Bà tranh luận rằng Châu Á – Thái Bình Dương đang trở thành đồng lực chính của nền chính trị toàn cầu và vạch ra một chiến lược khu vực mới của M. Tuy nhiên, với tư cách là một cường quốc toàn cầu, M cũng lo ngại một vài ưu tiên chính sách khác ngoài khu vực Châu Á, bao gồm cả cách thức phân ứng với các cuộc nổi dậy của "Mùa xuân Arab" ở Trung Đông.

Tuy nhiên, đối với M, các diễn biến trên Biển Đông rõ ràng bây giờ đang xếp ngang hàng với các vấn đề truyền thống như Bắc Triều Tiên, Afghanistan, Pakistan và Iran trong các thoả luận giữa Ngoại trưởng Clinton và các đồng sự Trung Quốc của bà. Cuộc tranh luận nổi bật đầu tiên về mục đích lợi ích của M ở Biển Đông và tác động tiềm tàng của các chính sách của M ở Biển Đông lên quan hệ Trung – M nói chung có vẻ như đã được giải quyết, ít nhất là tạm thời.

Ngoại giao đã đi đầu trong việc thực hiện chính sách của M, mặc dù M cũng đang tìm cách đẩy mạnh năng lực quân sự của mình tại các quốc gia Đông Nam Á và thay đổi tình thế của quân đội M ở khu vực này. Mục đích không phải nhằm kiểm soát Trung Quốc mà để định hình cách ứng xử của Trung Quốc ở Biển Đông hay rộng hơn là ở Châu Á. Trong thời, M có lợi ích trong việc phát triển quan hệ với các quốc gia Châu Á, các nước cũng đang quan ngại về những ảnh hưởng và sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

Biển Đông đóng vai trò là một vấn đề chính sách đối ngoại quan trọng của M trong tương lai gần.

Sự trở lại của M ở Châu Á

Chức vụ đặc biệt của vị cựu Tổng thống Obama là cam kết trở lại khu vực châu Á. Phái đoàn tiên phong, chuyển trọng tâm chính sách đầu tiên của Ngoại trưởng M Clinton là đến Châu Á. M đã tiếp tục thiết lập các mối quan hệ với các đồng minh quan trọng và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện với các quốc gia châu Á đang lên như Ấn Độ và Indonesia. Washington đã đánh cuộc vào New Delhi. Hai nước đã tăng cường đối thoại song phương trước đây vốn rất hiếm hoi và một loạt các vấn đề ở Châu Á, và bây giờ đang có kế hoạch đưa cả Nhật Bản vào tiến trình này. Hiệp định thương mại tự do Hàn – M sắp được Quốc hội M thông qua. Hiệp định thương mại đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang tiến triển, và một vài quốc gia Đông Nam Á đã có ý muốn tham gia vào mối quan hệ đối tác này. M đã tạo ra những quan điểm mới và đôi khi đối kháng của M đối với các tổ chức đa phương khu vực.

Sự trở lại này đòi hỏi một sự đồng tác trên diện rộng hơn nữa với Trung Quốc. Như Ngoại trưởng Clinton gần đây có viết “Trung Quốc là một trong những mối quan hệ song phương mang lại nhiều thách thức và cơ hội nhất mà M đã từng phải đối phó.”

[\[1\]](#)

Sau sự sụp đổ ban đầu trong quan hệ hai nước sau khi Tổng thống Obama nhậm chức, quan hệ Trung – M lại khởi sắc. Chuyển trọng tâm của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào đầu năm 2011 đã diễn ra thành công. Hội thảo Kinh tế và Chiến lược mới với Trung Quốc đã được tổ chức.

toàn b

TS. Bronson Percival

C

B

Bài tham lu

" do H

[1] Clinton, Hilary, Foreign Policy, Tháng 11/2011, www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/.../

centur